

Verksamhetsberättelse för Jämtlands läns fornskriftsällskap 2024

Styrelse och övriga funktionärer

Styrelsen har under haft följande sammansättning:

Ordförande Maria Press

Sekreterare Agneta Brink

Kassör Carina Strömberg

Ledamöter

Olof Holm

Pia Björnhed

Eva Sundin

Mats Rolén

Revisorer

Mikael Andersson

Bo Oscarsson

Suppleant Gunilla Nilsson Edler

Valberedning

Kerstin Ellert, sammankallande

Ann-Christin Isaksson

Medlemmar

Sällskapet hade vid årets utgång 51 betalande medlemmar.

Avskriftsgrupperna

För år 2024 beviljades Fornskriftsällskapet 13 000 kronor av Socialstyrelsen för att bidra till att minska ofrivillig ensamhet. För dessa medel fortsatte vi att driva avskriftsgrupperna i Sveg och Strömsund. Bidraget har använts t ex för att täcka kursledarnas resekostnader, fika under träffarna och böcker som deltagarna får. I Sveg har ca 5 personer deltagit regelbundet och i Strömsund ca 10 Personer.

Avskriftsgruppen i Östersund har fortfarande möten varje månad under ledning av Mia Nilsson. Här har man haft ett tiotal aktiva medlemmar.

Publicering

Inga nya avskrifter har publicerats 2024 men boken Supplement till Jämtlands och Härjedalens diplomatarium som är slutsåld, och har därför digitaliserats och lagts ut på hemsidan. Den är redigerad av Olof Holm 1999 och innehåller förutom ett 60-tal brev som saknas i Diplomatiariets tre delar, en mängd omdateringar, rättelser och anmärkningar, samt register.

Utåtriktad verksamhet

20 januari deltog vi i Släktforsknings dag på Arkivet och gjorde reklam för vår verksamhet.



Per Rejving sålde böcker och transkriberade källor på släktforsknings dag.

9 november deltog vi på Arkivens dag på Arkivet. Vi sålde böcker, svarade på frågor och tog hand om kaféet.



Agneta, Pia och Carina skötte kafédriften på Arkivens dag, med moraliskt stöd från Janne från JLS.

Fornskriftsällskapet hade också en programpunkt i Arkivets program den 19 november som hette "Fornskriftsällskapet vad är det?" där ca 10 intresserade personer dök upp varav två bestämde sig för att gå med i sällskapet.

Planerad studieresa

Den planerade medlemsresan till Härnösand 17-18 september där vi skulle se på arkiv rörande Jämtland blev inställd på grund av för få anmälda. Styrelsen har bestämt att försöka arrangera en resa 2026 i stället, när det nya arkivet i Saltvik har öppnat.

Publicitet

Vi får fortfarande publicitet för den 1600-talsmodell som vi tog fram för några år sedan genom Transkribus och som bidrar till att andra kan använda sig av våra avskrifter för att göra AI-genererad läsning av 1600-talsskrift. I Dagens Nyheter 8 februari 2024 omnämns vi eftersom Riksarkivet nu skapat en AI-robot för handskriftsläsning där vår modell ingår. Det har också skrivits om vårt arbete i "Släkthistoria", "Ordna & Vårda" och i tidskriften ARKIV under våren. Där framhåller artikelförfattaren det fantastiska i att en så liten förening var pionjärer i Sverige med att dra i gång automatiserad handskriftsläsning och att vårt arbete nu används av andra. Riktiga kändisar har vi blivit!

Från tidskriften ARKIV:

AI:s betydelse för arkivens tillgängliggörande

Hur ska mer av arkivens information nå ut till den breda allmänheten? Svaret finns bland annat i en utökad användning av artificiell intelligens (AI). Ett av huvudspåren på den senaste internationella arkivkongressen i Abu Dhabi handlade just om utvecklingen inom AI och hur denna har kommit att få en allt större påverkan även på arkivens verksamhet.

Text Martin Ståhl martin.stahl.2000@yahoo.se

.....

skanning. Vi kan alltså förvänta oss en hel del av Riksarkivet framöver.

Men allt detta till trots är det nästan rörande att det inte var en av landets större arkivinstitutioner, som var först ut med att prova "Transkribus". I stället var det en liten förening som många säkert inte har hört talas om: Jämtlands läns fornskriftsällskap. Det var denna lilla skara av trogna hembygdsvårdare som, med sin engagerade ordförande Maria Press i spetsen, blev svenska pionjärer i användandet av Transkribus. I sitt

arbete att tillgängliggöra jämtländska domböcker från 1600-talet har sällskapet gjort en sann kulturgärning. I ett tidigt skede bjöd man till exempel in utvecklaren av programvaran, Günter Mühlberger från universitet i Innsbruck, för att hålla en föreläsning för sällskapets medlemmar.

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan har fortsatt och vi har haft våra styrelsemöten genom deras digitala mötesverktyg.

Ekonomi

Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Fornskriftsällskapets ekonomi i övrigt framgår av bokslutet.

Tack

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som har engagerat sig i sällskapets verksamhet. Vi vill också tacka Arkivet i Östersund och andra partners för stöd, hjälp och gott samarbete under det gångna året.