

Verksamhetsberättelse för Jämtlands läns fornskriftsällskap 2019

Styrelse och övriga funktionärer

Styrelsen har under haft följande sammansättning

Maria Press	ordförande
Agneta Brink	sekreterare
Carina Strömberg	kassör
Georg Hansson	ord. ledamot
Nils-Erik Eriksson	ord. ledamot
Pia Björnhed	ord. ledamot
Ingegerd Richardsson	suppleant
Mats Göransson	suppleant
Eva Sundin	suppleant
Olof Holm	suppleant

Revisorer

Mikael Andersson	Gunilla Nilsson Edler, suppleant
Bo Oscarsson	

Valberedning

Kerstin Ellert, sammankallande
Bo Oscarsson

Medlemmar

Sällskapet hade vid årets utgång 57 betalande medlemmar.

VERKSAMHET

Möten under året

Styrelsen har under året haft fyra möten. Årsmöte hölls den 26 mars då 24 medlemmar var närvarande. Efter årsmötet inbjöds medlemmar och andra intresserade att lyssna på Per Rejving som pratade om kalvskinnsprästen Nils Johan Ekdahls uppdrag för Riksantikvarieämbetet och det efterlämnade arkivet där.

Utgivning

Redaktionsgruppen har bestått av Georg Hansson, Per Rejving, Mia Nilsson, Sara Grut och Mats Göransson.

Under året har följande avskrifter publicerats på hemsidan

- Hackås tingslags domboksprotokoll 1649–1679 Redigerade av Curt Malting
- Åre sockenstämmoprotokoll 1754–1863 Redigerade av Karin Bark
- Hotagens sockenstämmoprotokoll 1797–1862 Frostvikens Sockenstämmoprotokoll 1822-1862 Redigerade av Rolf Olsson
- Föllinge sockenstämmoprotokoll 1761–1862 Redigerade av Rolf Olsson

Redaktionen för arbetet med Coffee tableboken med recept från Undersåker N1:1 har skjtit arbetet på framtiden på grund av tidsbrist.

Ny hemsida

Vi har med hjälp av inköpta konsulttimmar låtit göra en ny modernare och mer lättarbetad hemsida. Den har dock samma adress som förut www.fornskrift.se. Publikationerna är strukturerade på ett nytt sätt på hemsidan så att de är lättare att hitta.

Inventeringsprojektet i Ekdahls fotspår

Vi har använt kvarstående medel på projektet för att avlöna Olof Holm för att genom telefonsamtal och besök på gårdar i Jämtland spåra upp äldre gårdshandlingar. Flera arkiv kom in, men de innehöll inte så mycket material före 1700.

Avskriftsgrupper

Intresset av att vara med i en avskriftsgrupp växer. Det är givande att träffas och gå igenom fynd, frågor, problem osv som man möter i sitt avskriftsarbete och dela med sig av kunskaper. Gruppen "Gör historien läsbar" som arbetar med nyare historia (1800-tal och framåt) under ledning av Mia Nilsson har haft 12 medlemmar. Georg Hansson har lett en grupp som jobbar med äldre material som har haft 9 deltagare. Gruppen för nyare material har haft möten en gång i månaden, medan gruppen för äldre material har haft ett möte under året. Också medlemmar ur gruppen för äldre material har ibland kommit till den större gruppens möten då det har varit så givande och trevligt.



Avskriftsgrupp träffas under ledning av Mia Nilsson.

Transkribus

Under året har vi haft ett genombrott i vårt arbete med dataprogrammet Transkribus som med hjälp av Artificiell Intelligens tolkar handskrivna text. Vi har lyckats producera en egen modell för 1600-talsskrift baserad på våra sedan tidigare avskrivna jämtländska domböcker. Transkribus har genom modellen lärt sig tolka 1600-talstext med en träffsäkerhet på ca 90%. Modellen är tillgängliggjord för andra europeiska Transkribusanvändare.

I september 2019 lät vi Transkribus transkribera Bergs tingslags domböcker för åren 1649 – 1686 med hjälp av modellen. Resultatet blev mycket bra, men det blir naturligtvis en del fel

som måste rättas upp. En arbetsgrupp startades därför med 12 medlemmar som arbetar med att rätta den maskinellt avskrivna texten. Detta görs i Transkribus. Alla har tillgång till samma material och samma tekniska plattform och kan hjälpa varandra. Gruppen har haft fyra möten sedan den startades i oktober. Ett problem är att Landsarkivet saknar Wifi på läsesalen så att gruppen inte kan jobba med Transkribus där utan måste sitta hemma med arbetet. Men wifi ska installeras 2020.

Länstidningen uppmärksammade våra goda resultat med Transkribus och skrev en artikel om det den 15 september.



Per Rejving och Maria Press från Fornskriftsällskapet är centralfigurerna som skött samarbetet med universitetet i Innsbruck.
Bild: Henrik Flygare

Per Rejving och Maria Press blev inbjudna till DIGISAMs konferens i Stockholm i oktober för att hålla ett föredrag om våra erfarenheter med Transkribus. Efter detta bestämde sig Riksarkivet för att också gå med i Transkribus. Vi hoppas att vi framöver kan samarbeta med dem och få råd om tekniska frågor etc.

Under året gjorde vi en ansökan till Landsprost Erik Anderssons fond om medel för framtida delägarskap i Transkribus, som nu blivit ett europeiskt kooperativ. Men fonden ligger för tillfället nere på grund av omstrukturering och inga pengar delades ut 2019.

Fornskriftsällskapet köpte under året in ett skanningstält utvecklat av Transkribus. Det är tillgängligt på Landsarkivets läsesal. Här fotograferar man med hjälp av mobiltelefon och en app som man kan ladda ned. Tältet är försett med ledlampor som ger ett jämt och bra ljus utan skuggor. Filerna kan sparas på telefonen, på en dator eller direkt på Transkribus server. Alla intresserade ombuds testa tältet!



Utåtriktad verksamhet

Under året har vi spridit information om Fornskriftsällskapets verksamhet genom deltagande två dagar i januari på Senormässan på OSD. Vår monter var som vanligt välbesökt och många visade intresse för sällskapets verksamhet.

Vid Föllinge 1700-talsvecka i juli gjorde Per Rejving reklam för Fornskriftsällskapet och vår verksamhet. 1700-talsveckan flyttar eventuellt till Jamtli nästa år.

Per Rejving deltog i Brunflo hembygdsförenings träff i augusti och berättade om sina fynd i Ekdahls samlingar gällande "Tvisten om Grytan".

28 augusti deltog Fornskriftsällskapet som medarrangör av författarbesöket på Östersunds bibliotek där Magnus Västerbro presenterade sin bok Svälten. Carina Strömberg och Maria Press var med och hjälpte till på arrangemanget som drog fulla hus.

Fornskriftsällskapet deltog i Arkivens dag med temat "Gömt eller glömt" lördag 9 september med en workshop där man fick prova på att läsa gammal skrift. Som premie delades ett märke ut att fästa på skjortan med texten "Jag har transkriberat".



Vi blev tillfrågade om att delta i Bokmässan i Östersund den 23 november. Per Rejving och Pia Björnhed ställde upp och informerade om Fornskriftsällskapets verksamhet och utgivning av äldre handlingar.

Ekonomi

Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Fornskriftsällskapets ekonomi i övrigt framgår av bokslutet.

Tack

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som har engagerat sig i sällskapets verksamhet. Vi vill också tacka Arkivet i Östersund och andra partners för stöd, hjälp och gott samarbete under det gångna året.